

Jacob W. Høgfeldt
Torsdag 7.feb.2019
Kl.:23:50

Sindslidende på barrikaden

1.

Vi sindslidende
Burde være på barrikaden
Vi burde fortælle
vor politikere alvor'n
De ikke skal svigte os
Ikke behandle os lig'gyldig

2.

Vi sindslidende
Magter dog det ikke i længden
Men hvis vi kunne magte det
Så gik vi ofte på gaden
Demonstrered' vor' sag
De ta'r alt det gode fra os

3.

Alt de gi'r til os
Det ta'r de fra os igen
Alt vi får det har vi
Selv knoglet for at få
Alt sammen slag for slag
Og vi magter ikke mer'

B:

Politikerne er ligeglade med os
Og passer det politikerne
Tager de tingene fra os
Stykke for stykke

Omkvæd:

Hvad er det for et ligegyldigt samfund
Med de svage og syge
Hvad er det for et ligegyldigt samfund
Med dem der ikke kan kæmpe for sig selv

4.

Jeg vil have retten til
Vi ku' ha' styring over eget liv
De skal ikke gøre det surt at være os
Gi' de sataner baghjul
Vi skal ikke finde os i alt
Fra de dumme folk

5.

I min by koster det
At få bostøtte og vi betaler skat
Plus retten til at mødes med ligesindede
Det er svært at blive indlagt
Ja alting koster alt er svært
Alt kan blive bedre

6.

Og inde på Borgen
Rager de til sig som svinske grever
Mens en sindslidende ikke kan få det tilbud
Som han og hun har fortjent
Ja sådan er magtfolk
De gi'r til sig selv

B:

Politikerne er ligeglade med os
Og passer det politikerne
Tager de tingene fra os
Stykke for stykke

Omkvæd:

Hvad er det for et ligegyldigt samfund
Med de svage og syge
Hvad er det for et ligegyldigt samfund
Med dem der ikke kan kæmpe for sig selv

Slutvers:

Tænk hvis en politiken pludselig en dag
Blev sindslidende
Så skulle der straks gøres
Det ene og det andet